

Nieuwsbrief Jaargang 8 nr 14, zesmaandelijke uitgave, Juni 2023, Afgiftekantoor Antwerpen, V.U. VZW Sint-Michel, H. Geeststraat 2, 8500 Kortrijk RPR: Gent Afdeling Kortrijk, BTW: BE 0451 001 1993, ON: 0451.001.993, IBAN-code: BE21 0018 1692 6703

ZOMER-PROGRAMMA 2023

Zomer BBQ 25 juni - Waregem

Leef Kids Kamp 30 juni - 3 juli
Kortrijk

Djezes! 14-16 juli - Gent

Leef kamp 17-22 juli - Merelbeke

WJD 1-6 aug - Lissabon

Kinderfeest 9 aug - Brugge

Boekentaszegening, Kajaktocht
en BBQ! - 26 aug - Brugge

Terugkommomenten WJD

Feest "30 jaar Sint-Michel" - 30
september - Kortrijk

KRUISWOORDRAADSEL



1. Land van de WJD
2. Bijbelstudie in STM Gent
3. Huis van STM Waregem
4. Evenement tijdens
Gentse Feesten

5. Tienerkamp
6. Hou oud wordt STM?
7. Abdij van het
jongerenweekend
8. Nieuwe zaal STM Brugge

* In te vullen zonder speciale tekens, enkel letters.

SUMMER CHALLENGE!



Doe mee met de gebeds-challenge van de Sint-Michielsbeweging voor de zomer! Vier uitdagingen voor vier weken tijdens de zomer! Doe deze alleen, binnen je gezin of samen met een paar vrienden. Zo bidden we allemaal samen, in verbondenheid een ganse zomer lang. Wil je dit delen met ons? Zeker doen. #SummerChallengeSTM

1. Count Your Blessings

Neem op het einde van elke dag 5-10 minuten tijd om te praten over een paar dingen waar je als gezin/groep dankbaar voor bent. Zeg ieder om de beurt iets luidop. Nadat iedereen iets heeft gedeeld, dank je samen God voor het goede van de dag. Dankbaarheid uiten kan helpen om het stressniveau te verlagen.

2. Pray Through the Week

Kies elke week een thema (samen met de kinderen). Dit kan bijvoorbeeld een land zijn, een persoon of iets waar je dol op bent. Laat elke dag een kind/vriend voor dat thema bidden en laat degene die bidt een thema-

gerelateerde activiteit kiezen die jullie samen kunnen doen. Denk aan een tekening maken, een bezoek brengen aan iemand, ergens naartoe gaan.

3. Go on a Nature Walk

Wanneer je deze week naar buiten gaat als gezin of afsprekt met je vrienden, let je op dingen die jullie aan het lachen brengen. Dank God om de beurt voor de schoonheid om je heen. Probeer samen van de wereld te genieten!

4. Pray through Praise Songs

Alles wat je doet kan een daad van aanbidding zijn. Kies een van de favoriete Worshipliedjes van jezelf, je kinderen of je vrienden en zing het samen! Maak van dat lied je gebed van de dag. Geen inspiratie? Misschien vind je wel iets in de STM-Summer Playlist! Of als je zelf muzikaal bent, kies dan het Wees Gegroet of het Onze Vader en zet het op muziek!



SINT-MICHIEL SUMMER PLAYLIST



WIST JE DAT:

- Tea-ology een nieuw initiatief in Gent is waarbij we samen lezen en discussiëren over het Evangelie met een lekkere kop thee?
- Er 152 jongeren en tieners meegingen op avonturendag?
- Het folkbal in Leuven een groot succes was?
- Mini-Leef doorging in samenwerking met woonzorgcentrum De Karmel in Waregem?
- We wekelijks meer dan 50 jongeren bereiken met onze verschillende Taizé-avonden?
- De M&M-Prayer challenge 15 jongeren motiveerde om dagelijks het getijdengebed te bidden tijdens de vasten?
- Er bijna 300 mensen naar de Kerstavondviering in Gent kwamen?
- De nieuwe Potpourriwinkel in Brugge veel volk trekt?
- De Jongerenband van Waregem 19 muzikanten en zangers telt?
- Er meer dan 40 jongeren van STM naar de WJD gaan?
- Sint-Michielsbeweging 30 jaar wordt?
- We op weekend naar Westvleteren gingen?
- Er ongeveer 160 mensen deelnamen aan de paaswake in Kortrijk?
- Er maandelijks een Croques-and-Christ avond doorgaat in Leuven?
- STM-Brugge ook bio-limonades en fruitsap serveert uit de wereldwinkel?
- Er studentenblok is in Gent, Brugge en Kortrijk?

STM APPROVED DAGJE UIT!



Ga een biertje van Westvleteren drinken in brasserie "In de Vrede"



Wandeltocht door het Zoniënwood naar de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Willericken

Fiets eens de 45 km lange West-Vlaamse Bergenfietsroute rond Kemmel!



Even tot rust komen bij de gemeenschap van Tibertade

Ga eens naar de Viering in een andere STM gemeenschap!



ENKELE ZOMERACTIVITEITEN UITGELICHT

Zomer-BBQ in StM-Waregem gaat door op 25 juni, iedereen welkom!

Leef kids (30 juni - 3 juli) is een christelijk zomerkamp voor kinderen (geboortjaar 2012-2014) en gaat door in Kortrijk.

Met Djezes! (14-16 juli) is STM opnieuw present op de Gentse Feesten! Met een weekend vol lekkere brunches, aperitiefconcerten, een speciale viering willen we naar buiten komen met onze beweging en een centje verdienen voor onze sociale projecten. 'The place to be' om de Gentse Feesten te ontdekken.

Leef (17-22 juli) is een christelijk kamp voor tieners (geboortjaar 2005-2011) en gaat door in Merelbeke.

Kajaktocht, boekentassenzegening en BBQ (26 aug) met STM-Brugge staat garant voor een namiddag plezier op de Damse Vaart en in Brugge!

Feest van Sint-Michiël (30 september) vieren we naar goede gewoonte allemaal samen in Kortrijk. Dit jaar is het feest de start van een heus feestjaar want de Sint-Michielsbeweging wordt 30! Taart voor iedereen!

INTERVIEW JONGERENWEEKEND SINT-SIXTUSABDIJ WESTVLETEREN

Djef, Karen, Heleen, Aron en Eliane gingen allemaal op weekend in Westvleteren en beleefden daar een leuke tijd. We troffen het vijftal online voor een babbel over engagement, geloof en natuurlijk ook Sint-Michiel. Shoot!

Hoe ben je ooit in contact gekomen met de beweging?

Heleen: Ik volg in Vives in Kortrijk de opleiding sociaal werk. Voor het vak praktijkervaring en reflectie moesten we 40 uur vrijwilligerswerk doen in een organisatie. Op de lijst waaruit we konden kiezen stond ook Sint-Michiel. Potpourri en de Kinderboetiek spraken me onmiddellijk aan. Ik heb me dan ook snel aangemeld. Het voordeel was dat ik hier als student ook kan verblijven. Ik kom sindsdien elke woensdagavond naar het Taizégebied.

Eliane: Via mijn ouders. Die waren geëngageerd in Sint-Michiel Waregem. Ze zochten een plek waar de vieringen wat kind- en jeugd vriendelijk waren. In Waregem was ik actief als misdienaar en muzikante. Toen ik ouder werd, maakten we als gezin de overstap naar Kortrijk omdat daar meer tieners waren. Via de scouts rolde ik ook in de groep van Sint-Michiel Brugge. De Taizé-avonden in Gent woon ik ook soms bij. Ik kom dus een beetje overal.

Karen: Ik werd lid van de Europascouts van Brugge en iedereen die daar actief is, gaat ook naar de vieringen in Brugge. Zo ben ik als vanzelf betrokken geraakt bij de beweging. Sinds ik op de universiteit zit, ben ik ook actief in Sint-Michiel Leuven. Ik ben daar ook kotverantwoordelijke.

Djef: Mijn zus ging al een tijdje naar de vieringen in Gent en zij heeft het vuur in mij aangewakkerd. Ik ging ooit eens mee met haar en raakte snel aan de praat met andere jongeren. Ik doe geregeld mee aan een activiteit en dus zie ik dat mijn engagement spontaan groeit.

Aron: Ik was op zoek naar huisvesting om te studeren in Gent en via de misdienaarswerking bij ons op de parochie kwam ik in contact met Sint-Michiel. Ik vond het meteen tof om er gemeenschap te vormen en ben er blijven plakken. Sindsdien doe ik aan alle activiteiten mee.

Waar maakt de beweging het verschil binnen de kerk?

Eliane: In alle activiteiten maakt men het geloof toegankelijk voor alle leeftijden, dus ook voor jongeren en kinderen. In de Taizé-vieringen en de Paaswake worden bijvoorbeeld de Bijbelverhalen op een toegankelijke manier gebracht. Ook tijdens de weekends, waarbij het programma niet overvol zit, zijn er activiteiten voor jong en oud. Elke zending heeft zijn eigen karakter en dus kan je wat kiezen. Voor een jongere maakt het niet echt uit of je verbonden bent met Brugge, Waregem of Gent.

Heleen: Ik heb in eerste instantie voor de beweging geopteerd omwille van het sociale aspect, iets minder vanuit mijn geloof. Uiteindelijk heb ik daardoor ingezien dat ze bij Sint-Michiel echt teruggaan naar de essentie: het helpen van mensen in nood en het stimuleren van verbinding tussen mensen. Toen ik ging helpen in Potpourri heb ik dat erg ervaren. Ook het contact met jongeren wordt gestimuleerd. Dat zorgt ervoor dat ik elke woensdag uitkijk naar de Taizé-avond en de ontmoeting nadien. Iedereen kan er zichzelf zijn zonder vooroordelen.

Djef: Dat herken ik wel. Je mag zijn wie je bent. Ik zelf ben nog maar zestien, dus zit ik in een soort twijfel rond geloof. Ik vind dat Sint-Michiel een plaats is waar ik naartoe kan als ik daarover vragen heb. Op tienerkamp 'Leef' is er kans tot ontmoeting in de groepsspelen maar leer ik ook telkens weer iets bij. Het zet me aan het denken rond geloven. Allemaal op een heel eenvoudige manier. Het opent voor mij telkens weer nieuwe deuren. Ik werd gestimuleerd om de Bijbelverhalen in een ander perspectief te bekijken.

Aron: Toen ik als jongere in Sint-Michiel kwam, voelde ik me echt aangesproken door de vieringen. Ze doen daar veel moeite voor. De manier van werken is gericht op de mensen. Als je in het Sint-Michielshuis woont, is de drempel sowieso lager.

Welk engagement neem je zelf op binnen de beweging?

Karen: In Leuven is de groep beperkt tot zes mensen. We gebruiken daar met Sint-Michiel enkele kamers en een keuken in het Leo XIII seminarie. Er wordt ook verwacht dat je je engageert in de werking. Zo organiseren we om de 14 dagen een maaltijd in een beurtrol, we gaan wandelen met bejaarden die niet zo goed te been zijn en we organiseren tijdens het jaar ook een aantal activiteiten zoals een folkbal en een mini-bedevaart.

Aron: Ik werd misdienaar in Gent en help ook bij het klaarzetten en opruimen van de Taizé-avonden. Iedereen van de zes bewoners heeft zo zijn taakjes, die zijn niet zo talrijk zodat het echt doenbaar is voor iedereen.

Djef: Ik doe niet echt veel extra's, maar als ik wat

vroeger ben en er moet nog iets gedaan worden, mogen ze me dat altijd vragen. Als ik kan helpen doe ik dat graag.

Welke kracht geeft Sint-Michiel voor jouw leven?

Heleen: Het studentenleven is heel druk, ik denk dat velen dat zullen beamen. De Taizé-viering is het enige moment in de week dat het echt heel stil is. Een moment waarbij ik tot mezelf kan komen. Ik speel vaak muziek in de viering en het samen musiceren zorgt voor een zalig groepsgevoel. Het is het ideale moment om even tot bezinning te komen en geeft me ook kracht.

Eliane: Ik vind er ook rust en voor of na de viering kom je terecht in een toffe groep. Het is altijd een beetje thuis komen.

Welk moment in Sint-Michiel is voor jou onvergetelijk of was heel belangrijk?

Eliane: Ik vond alle gezinsweekends heel erg tof. Vroeger gingen die door in Torhout, de laatste jaren in De Lork in Kemmel. Het was een weekend met het gezin, maar er waren aparte programma's per leeftijd.

Karen: De ochtendwandeling op de Kemmelberg tijdens het gezinsweekend was onvergetelijk. Daarnaast denk ik aan de zaterdagavonden in Brugge die voor mij erg inspirerend zijn.

Heleen: Ik heb nog maar één abdiweekend meegemaakt, maar dat is me zeker bijgebleven. Ik heb er ook kennisgemaakt met het leven in een abdiij waarbij we kennismakten met een aantal broeders. Dankzij de beweging heb ik daar ook veel nieuwe mensen leren kennen en dat is altijd tof.

Aron: Ik zit in de beweging sinds oktober 2022. Na de Taizé-avonden blijven we soms al eens plakken om iets te drinken of een film te bekijken. Ik ben echt blij dat ik daar dan bij mag zijn.

Hou je Sint-Michiel voor jezelf of draag je dat uit in je leefwereld?

Karen: Ik ben selectief in mijn verhalen over Sint-Michiel (glimlacht). Ik ga dat dus niet aan iedereen vertellen, maar kan er met enkelen wel over praten. De mensen die me goed kennen, weten dat dus wel. Mijn vriendinnen in Leuven hebben wel een waw-gevoel als ik erover vertel omdat ze dat in hun leefwereld niet altijd ervaren. Ze zijn al bij ons op kot geweest en zo proeven ze ook wel een beetje van de groepssfeer. Ik zit niet gewoon op kot, het is veel meer dan dat. Ik ben blij dat ik dat kan delen met hen.

Eliane: Ik ga het thema niet uit de weg. De meeste van mijn vrienden weten het en respecteren dat. Ik begin er nooit zelf spontaan over, maar mijn vriend is ook gelovig en dat zorgt ervoor dat de drempel minder groot is als we er samen over praten in het bijzijn van anderen.

Heleen: Toen ik in de familie vertelde dat ik in de week in een voormalig klooster woon, kreeg ik toch wat verbaasde reacties. Na wat uitleg stonden ze er meer voor open. Ondertussen weet de dichte kring vrienden en vriendinnen wat ik doe in mijn vrije tijd en iedereen is er positief over. Dat betekent niet dat ik er zomaar over begin.

Djef: Ik kom er ook wel voor uit, maar zie wel dat ik de enige ben in mijn vriendengroep. De rest is wel katholiek maar niet praktiserend. Het is moeilijk om erover te praten, maar ik ben er helemaal niet beschaamd over. Zo post ik geregeld iets over Sint-Michiel op mijn Instagram-pagina.

Karen: Ik zet ook weleens foto's op Facebook van bijvoorbeeld een weekend. Iedereen mag dat weten.

Eliane: En ik repost de Instagram-verhalen van Karen over Sint-Michiel (lacht).

Karen: De boodschap uitdragen zit ook in het gebed van Sint-Michiel. Ik vind 'Roep jonge mensen tot uw dienst' een hele mooie zin. Ik denk dat dit toch een van de missies is van de beweging, zo veel mogelijk jongeren bereiken.

Welke dromen heb je voor Sint-Michiel?

Heleen: Op een avond tijdens het weekend hadden we de droom geuit om ooit naar Parijs te gaan of het dorpje Taizé. Ik zou dat graag helpen organiseren. Het zou een geloofsweekend voor jongeren moeten zijn waarin we veel samen optrekken.

Aron: Ik droom ervan dat de beweging nog groter wordt en verder uitbreidt. Dat zou echt de max zijn, maar ik besef dat dit niet makkelijk is. Misschien zijn er mogelijkheden om in andere steden een vestiging te hebben of in één stad meerdere zendingen uit te bouwen.

Djef: Ik volg Aron hierin. Ik heb nu contact met mensen in Gent, Kortrijk en Brugge door Sint-Michiel, maar het

zou fijn zijn als er nog meer steden op de kar zouden springen. Zo hebben we nog meer contact met gelovige jongeren. Nu voel ik me wat alleen als gelovige, als zestienjarige. Hoe meer mensen je ziet die op dezelfde golflengte zitten, hoe beter. De zendingen zijn ook plaatsen waar jongeren mogen thuis komen. Ik denk dat er niet genoeg van deze plekken kunnen zijn. Er zullen zo nog meer mensen worden aangesproken.

Eliane: Ik zie dat toch een beetje anders. Ik zou niet investeren in kwantiteit maar eerder in kwaliteit. In de vestigingen die er nu zijn, kunnen we dan inzetten op de activiteiten die er al zijn: jongeren aantrekken en werken rond mensen in nood. Ik denk aan mensen in armoede en vluchtelingen. Daarin kunnen we nog stappen vooruit zetten. Ik hoop ook dat elke vestiging vrijwilligers blijft aantrekken. Misschien moeten we eerst proberen de bestaande vestigingen ten volle te laten draaien. Ik hoop ook dat de beweging blijft verjongen, waarbij ook jongvolwassenen verantwoordelijkheden en functies kunnen opnemen.

Karen: De spirit die er nu is moeten we verder uitbouwen, maar dat hoeft je niet meteen letterlijk te nemen als uitbreiden. Het is best goed zoals het nu is. Iedereen die Sint-Michiel wil vinden of als thuis wil ervaren, moet welkom zijn. Dat is de kern die we moeten uitdragen. Elke leeftijdscategorie moet vertegenwoordigd zijn in het beleid zodat er af en toe een nieuwe wind waait. En Heleen, ik wil mee naar Parijs... (hilariteit).

Hoe belangrijk is Sint-Michiel in jouw leven?

Eliane: Sint-Michiel is voor mij een basis, maar ik sta ook open voor andere visies die daar bij aanleunen, denk maar aan die van de Europascouts. Ik ga soms ook naar Sint-Pieters-Buiten om zo nieuwe impulsen te krijgen. Maar daarnaast heb ik ook nood om thuis te komen in Sint-Michiel. Dat blijft voor mij een veilige haven.

Karen: Sint-Michiel is belangrijk voor mij omdat het me houvast biedt. Ik kom er veel mensen tegen die op mijn golflengte zitten en er is ook regelmatig iets te doen. Het is leuk om telkens weer terug te gaan.

Aron: Het is voor mij een echte meerwaarde in mijn leven. Mocht ik de beweging niet hebben leren kennen, zou mijn geloof wellicht sterk verminderd zijn door de jaren heen. Nu ben ik er af en toe mee bezig en blijft het een inspiratie in mijn leven.

Djef: Het is voor mij begonnen met 'Leef'. Ik zat in een periode van veel twijfel, maar door de gesprekken tijdens die periode, heeft het voor mij deuren geopend en werd ik bevestigd als gelovige. Het heeft me dichterbij God gebracht. De verhalen uit de Bijbel kregen ook meer betekenis.

Heleen: Het is een plaats waar ik veel kracht uit haal. Ik praat graag met jongeren en mensen met een andere afkomst omdat het me verrijkt. Ik ben dan ook blij dat ik hen geregeld kan helpen. Zo kreeg iemand van de Eritreeërs een brief van de overheid die hij niet begreep. Toen ik hem concreet kon helpen, maakte me dat toch wel gelukkig. Er was ook ooit eens een feest dat ze in de tuin organiseerden waar uitbundig gevierd werd. Ik werd meegetrokken in hun enthousiasme. Het was leuk om er een warme spirit te ervaren en hun cultuur te leren kennen. Ook op dat vlak blijft Sint-Michiel een grote inspiratiebron.



KLEURPLAAT

Kleur in, knip uit en hang aan je koelkast of venster!

sint
michiels
beweging



Sint-Michielsbeweging

JONGEREN STEUNEN OM HUN GELOOF TE ONTDEKKEN?

Beste vrienden van de Sint-
Michielsbeweging,

We zijn dankbaar voor jullie sympathie en support! Om verder te kunnen doen met onze projecten bij de jongeren hebben we jullie steun echt nodig.

Door de stijgende kosten voor energie zijn onze uitgaven fel gestegen.

Daarnaast zijn er jaarlijks kosten voor het organiseren van de gebedsavonden, ontmoetingsmomenten, kampen en weekends, onderhoud van onze woonhuizen, aankoop van materiaal voor Godly Play, muzikale ondersteuning, vorming, onderhoud van de website e.a.

We zijn voor dit jaar nog op zoek naar € 30.000 om uit de kosten te geraken voor ons pastoraal werk. Ongeveer 3000 mensen ontvangen dit krantje.

Als we elk € 10 geven, komen we het jaar door.

**vzw Sint-Michiel
BE21 0018 1692 6703**

Je kan ook iets meer geven, het komt zeker ten goede aan de werking voor de jongeren!

Voor de projecten voor mensen in nood wordt een aparte fondsenwerving georganiseerd vanuit de vzw Sint-Michiel Agape.

Hartelijk dank!

Praktische info

De Sint-Michielsbeweging is actief in Kortrijk, Waregem, Izegem, Brugge, Oosterzele, Gent en Leuven.

Heilige Geeststraat 2, 8500 Kortrijk

tel. 056 24 56 30

sintmichielsbeweging@telenet.be

www.sint-michielsbeweging.be

vzw Sint-Michiel (voor jongerenpastoraal)
rekeningnummer **BE21 0018 1692 6703** (of via de **QR code hiernaast**)

vzw Sint-Michiel Agape (voor mensen in nood)
rekeningnummer **BE96 0018 1702 3905**

Contact:

Algemene coördinator:
Kris Vermael
Kris.sintmichiel@gmail.com

Begeleidende priester:
Lode Vandeputte
Lode.vandeputte@gmail.com

Handboekje

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

De invulling met de hand, een HOOFDLETTER of cijfer in zwart of blauw per vakje

Rekeningnummer (IBAN) **BE21 0018 1692 6703**

Rekeningnaam (BIC) **vzw Sint-Michiel**



Scan en betaal met
Payconiq by Bancontact.



Scannez et payez avec
Payconiq by Bancontact.



Sint-Michiel

