

Nieuwsbrief Jaargang 9 nr 16, zesmaandelijks uitgave. Juni 2024, Afgiftekantoor Antwerpen, V.U. VZW Sint-Michiel, H. Geeststraat 2, 8500 Kortrijk RPR: Gent Afdeling Kortrijk, BTW: BE 0451 001 1993, ON: 0451.001.993, IBAN-code: BE21 0018 1692 6703



ZOMERPROGRAMMA 2024

Zomer-BBQ 30 juni - Waregem

Uitstap Bellewaerde 2 juli - Kortrijk

Zangnamiddag OC De Beweging 13 juli
Oosterzele

Djezes! 19-21 juli - Gent

Kinderfeest 24 juli - Brugge

Leef-kamp 29 juli-3 aug - Loppem

Taizé-reis voor jongeren 4-11 aug

Sport- en bakNM 24 aug - Kortrijk

Boekentaszegening 25 augustus -
Oosterzele

Boekentaszegening &
BBQ 31 aug - Brugge

Boekentaszegening - 1 sep - Waregem

Feest 31 jaar Sint-Michiel -
7 september - Kortrijk

SLAAPPLAATS NODIG?

"Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder herbergen." Werner Finck

De stad zorgt voor de feesten en wij voor de "herberg". Zin om naar een van de zomerse feesten te gaan maar wil je als jongere liever bij Sint-Michiel overnachten i.p.v. laat naar huis te rijden? Let us know!!

De zomer start met **Feest in 't Park!** Op **29 juni 2024** wordt het Minnewaterpark in **Brugge** een feestelijke plek met concerten, workshops, wereldkeuken, een wereldavonturenweide, Fair Trade,... en zoveel meer! De uitbreiding naar het Bargeplein en de nieuwe indeling bezorgen je de ultieme festivalbeleving.

Kan je niet mee naar Taizé? Dans je graag? Dan hebben we goed nieuws! **Benenwerk** 'Ballroom Brugeoise' is terug! Op **zaterdag 10 augustus 2024** kan je opnieuw de beste danser in jezelf naar boven halen. Live bands en dj's nemen je op sleeptouw voor een dansmarathon langs 14 podia, gespreid over de Brugse binnenstad.

Feest van Sint-Michiel (7 september) vieren we naar goede gewoonte allemaal samen in Kortrijk. Viering om 18u, aansluitend feest met spel, folk, broodjes en ontmoeting.

Wil je aansluiten? Slaapplaats nodig? Stuur een bericht naar sintmichielsbeweging@gmail.com
PS: Slaap-aanbod is enkel geldig voor jongeren :-)

SUMMER CHALLENGE!

Ook dit jaar hebben we een nieuwe gebeds-challenge van de Sint-Michielsbeweging voor de zomer! Wil je iets delen met ons? Zeker doen. #SummerChallengeSTM

1. Ga je op reis? Zoek de plaatselijke kerk op en ga naar een viering! Durf je iets? Maak een foto met iemand uit de plaatselijke gemeenschap en stuur deze foto naar ons :-)

2. Staycation? Maak een wandeling langs kapelletjes en deel jouw route met ons!

3. Werken? Blokken? Alles wat je doet kan een vorm van aanbidding zijn. Kies een favoriet Worshipliedje! Maak van dat lied je gebed van de dag. Of als je zelf muzikaal bent, kies dan het Wees Gegroet of het Onze Vader en zet het op muziek! Stuur ons gerust je opname!

SINT-MICHIEL SUMMER PLAYLIST



Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

P	I	Y	N	F	F	J	X	C	U	R	L	D	N	I	R	P	T
H	C	Q	E	F	E	F	C	Y	M	Z	T	A	E	O	K	X	O
S	Y	L	R	E	D	J	K	K	L	C	T	C	R	P	W	E	J
L	J	I	E	E	K	U	W	R	M	M	X	N	E	T	D	D	D
U	Y	F	T	L	U	E	P	E	J	G	Q	F	G	B	O	L	B
C	C	Q	E	K	B	I	A	Q	E	K	S	K	N	D	X	C	M
M	U	H	L	V	B	G	H	R	E	K	P	P	O	E	I	G	V
V	T	D	V	I	C	O	C	B	O	U	E	B	J	R	W	F	P
I	W	J	T	N	O	L	S	W	D	X	B	N	O	U	J	R	D
S	R	T	S	A	R	O	D	I	C	S	O	N	D	Q	B	G	B
S	J	A	E	E	V	-	N	W	H	J	M	B	M	S	K	R	Q
L	I	S	W	X	X	A	E	C	Z	I	T	A	V	O	N	Y	T
S	Y	I	R	I	O	E	I	X	Q	R	V	T	S	F	O	B	S
X	V	T	Q	E	P	T	R	M	K	A	J	T	T	X	E	O	U
Q	J	X	D	M	N	K	V	W	Q	P	B	W	O	Y	Z	J	I
O	X	S	K	C	P	E	K	J	K	A	E	V	X	S	I	M	G
G	I	M	G	M	A	Y	I	M	H	W	F	Y	V	N	A	P	D
D	H	N	I	Y	A	Y	T	T	T	W	P	U	L	W	T	S	X

- JONGEREN
- LEEF
- PARIJS
- TAIZE
- TEA-OLOGIE
- TIENERS
- VRIENDSCHAP
- WEEKENDS
- WESTVLETEREN

🙏 | + 🔍 + 🎵 -c+t

🚗 -au+t 📖 y=e

z+ 🔍 e=u 🍀 -kla

❤️ +.

👤 h=m+ ★ -st

📺 v=h+e 🗡️ m=r+a

Kan je het verstopte zinnetje vinden in het doolhof?

-----!-----!

Oplossingen:

Een kerk waar jongeren thuis zijn! StMi!
 Bidden leidt tot een zuiver hart. Moeder Teresa



INTERVIEW P. 3: GROTE STAPPEN VAN JONGEREN

Wij - de Sint-Michielsbeweging - vieren sinds september 2023 ons 30-jarig bestaan! Velen van jullie kennen de beweging vanaf het begin en vele anderen hebben ons gaandeweg leren kennen. Dertig boeiende jaren met prachtige verhalen van jongeren... en volwassenen! Dit jaar is bijzonder voor ons, maar niet alleen voor ons. Vele jongeren / jongvolwassenen hebben ook een grote stap gezet en ze delen het

graag met ons. Lees over de keuze voor het vormsel op 16 jaar (de lange weg), de stap van lid naar leiding, een huwelijk en zo veel meer.

We laten in het interview op p. 3 graag enkele jonge mensen aan het woord die dit jaar ook in hun persoonlijke leven een grote stap zetten: Tinke, Fran, Zoë, Nele, Jakob, Annelore en Wouter

Tinke:
 De Sint-Michielsbeweging is een plek die er is! Ik weet waar ik moet zijn als ik vragen heb of verdieping wil of gewoon lekkere croques kan eten na de viering :-)

Zoë:
 Ik ben heel fier om deel uit te maken van zo'n mooie en krachtige beweging en probeer dit ook uit te dragen in mijn leefwereld. Zo steek ik nooit bewust mijn geloof weg voor anderen.

Welke stap heb je het voorbije jaar gezet?

Tinke Toen bijna iedereen op school zijn vormsel deed, zeiden mijn ouders dat dit niet op twaalf jaar hoefde. Ik wist niet wat een vormsel was en vond dat een goede beslissing. Toen ik zo'n 14 à 15 jaar oud was besefte ik dat ik gedoopt was en mijn eerste communie had gedaan, maar verder wist ik niet wat mijn geloof betekende. We kwamen terecht bij InVorm@17 – de lange weg, dit is een organisatie in de Kerk die je vanaf 12 jaar voorbereidt op het vormsel. Het was inderdaad een lange weg, vol "ups-and-downs". We hebben een super mooie viering in elkaar gestoken. Mijn vormsel was een grote stap en een goede beslissing en vooral ook een magisch moment. Ik ben heel dankbaar voor deze stap in mijn leven.

Zoë: Toen ik twaalf was heb ik besloten om de lange weg te kiezen en mijn vormsel op die manier op latere leeftijd te doen. Vorig jaar heb ik o.a. met Tinke dus eindelijk de Heilige Geest mogen ontvangen. Voor mij was dit een hele grote stap die ik zette in mijn geloof. Zelf ben ik ook heel blij dat ik op die manier mijn geloof heb kunnen uitdiepen en meer mogen leren over de kracht van de Vader, de Zoon en de Geest! We waren met 4 meisjes die samen intens naar het vormsel hebben toe gewerkt en ook samen gevormd zijn. Het was heel leuk om op die manier samen die weg af te leggen. Want zo sta je er niet alleen voor en kun je die vreugdevolle ervaring delen met anderen.

Jakob: We zijn verhuisd naar een co-housingproject in de provincie Limburg. We wilden graag mee bouwen aan een gemeenschap. Samen dingen doen en ook samen zorgen voor de gemeenschap. In onze co-housing willen we graag ecologisch leven en delen we allerlei nuttige dingen zoals een auto, materiaal, een wasmachine... We kijken naar de talenten van de medebewoners en iedereen kan kiezen wat hij graag doet voor de groep.

Nele: Ik heb op 27 april de maagdenwijding ontvangen en ben opgenomen in de Ordo Virginum. Als antwoord op Gods roeping sprak ik mijn keuze uit voor een celibatair en zuiver leven in een publiek engagement.

Georges: Ik heb in de Sint-Michielsbeweging de stap gezet van lid naar leiding binnen de kampen en activiteiten. Dit brengt verantwoordelijkheid en inzet met zich mee. **Annelore en Wouter:** Wij bereiden ons voor op het sacrament van het huwelijk. Dat zal plaatsvinden op 12 oktober 2024. We kijken er naar uit; we vinden dit een belangrijk sacrament omdat we onze liefde voor elkaar willen uitspreken in aanwezigheid van God, zodat Hij onze band nog verstevigt met Zijn oneindige Liefde. God krijgt een belangrijke plaats in onze levens: we starten en eindigen onze dagen steeds met een kort gebed en de wekelijkse eucharistie is voor ons beiden een moment van herbronning. We kiezen ervoor om hier ruimte voor te maken, omdat we voelen dat het ons als mens inspireert om Jezus' voorbeeld te volgen in onze dagelijkse bezigheden.

Hoe ben je ooit in contact gekomen met de beweging?

Tinke: Via Fran en Jolien leerde ik de Sint-Michielsbeweging kennen.

Zoë: Mijn ouders zijn als jonggehuwden met de beweging in contact gekomen en zijn blijven gaan. Ikzelf ga al heel mijn leven naar de Sint-Michielsbeweging in Waregem.

Jakob: Mijn ouders hebben mij als kind altijd meegenomen.

Nele: Ik was in 2010 op bedevaart naar Lourdes met Kijolo en we hadden een pas gewijde priester mee,

Lode. Hij zweeg maar niet over de Sint-Michielsbeweging (lacht). Hij overtuigde mij om langs te komen in Brugge en het bleef niet bij 1 keer.

Georges: Als 9-jarige ben ik als Syrische vluchteling aangekomen in België en via de Sint-Michielsbeweging hebben we met ons gezin huisvesting en begeleiding gevonden. Ondertussen zijn we goed geïntegreerd.

Annelore: Ik ben reeds op jonge leeftijd met de Sint-Michielsbeweging in contact gekomen via de gezinskampen die toen plaatsvonden. Nadien heb ik ook tijdens mijn opleiding aan de Kulak en mijn huisartsstages in het Sint-Michielshuis in Kortrijk gewoond en was er ik betrokken bij de projecten (vooral de vredesklas en het jongeregebed). Voor mij waren de ontmoetingen met de huisgenoten in het Sint-Michielshuis steeds heel belangrijk. Vooral van mijn Eritrese huisgenoten heb ik heel veel geleerd. Als ik denk aan hun vrijgevigheid en hun doorzettingsvermogen om als vreemdeling in een vreemd land te komen en er een leven uit te bouwen, niet opgevend ondanks tegenslagen, blijft dit mij inspireren.

Waar maakt de beweging een verschil binnen de kerk?

Tinke: In de Sint-Michielsbeweging kreeg ik een gemeenschapsgevoel omdat iedereen samen eet, samen bidt en samen plezier maakt.

Zoë: We zijn een grote gemeenschap waar iedereen welkom is en iedereen zijn rol kan opnemen. We hebben allemaal respect voor elkaar en jongeren worden gedragen en geholpen. Als er nieuwe mensen komen dan gaat er na de mis iemand met hen spreken en nodigt hen uit om te blijven babbelen en nieuwe mensen te leren kennen. Niemand wordt uitgesloten.

Jakob: StM maakt een verschil door een plaats van vriendschap tussen jongeren, de kerk en mensen in nood te zijn. Het is ook een plaats voor ontmoeting.

Nele: Na de wekelijkse viering komen we altijd nog even samen om te babbelen, iets te eten en te drinken. Daar geniet ik enorm van.

Annelore en Wouter: Voor ons is de Sint-Michielsbeweging een plaats om met gelijkgezinde jongeren te bidden, te vieren, te dienen. De Sint-Michielsbeweging steekt de handen uit de mouwen en gaat op die manier zichtbaar in de voetsporen van Jezus.

Welk engagement neem je zelf op binnen de beweging?

Tinke: Ik heb geen vast engagement, maar als ik er ben help ik tijdens de viering of achter de bar voor de ontmoeting na de viering. **Zoë:** Ik zing in de Sint-Michielsband van Waregem en help waar nodig tijdens de liturgie. Soms help ik in de kinderopvang of kinderveerdienst en soms lees ik tijdens de viering. We vieren in de kapel van een rusthuis waardoor de oudere mensen altijd van en naar de kamer gehaald worden.

Jakob: We wonen nu redelijk ver (tegen Limburg) maar ik heb vaak geholpen met de jongerenweekends of als schrijnwerker. **Nele:** Door de jaren heen ben ik al verschillende engagementen aangegaan o.a. koken op de jongerenweekends, onthaal sociale winkel Potpourri, onthaal en bar tijdens de ontmoeting.

Georges: Ik help af en toe in de liturgie en begeleid nu actief mee de tienerwerking in Kortrijk. Deze zomer ga ik voor het eerst mee als begeleider in plaats van als lid op het tienerkamp Leef.

Annelore: In de periode dat ik in het Sint-Michielshuis woonde leerde ik Wouter kennen, die zelf ook betrokken was in zijn parochie in Huldenberg. Hij

maakte al snel kennis met de Sint-Michielsbeweging en woonde vieringen en gebedsavonden bij. Op dit moment is ons engagement in de beweging eerder beperkt. Bij gelegenheid dragen we graag ons muzikaal steentje bij in de vieringen. De Sint-Michielsbeweging is een prachtige gemeenschap die voor vele mensen verbondenheid en vriendschap biedt.

Welke kracht geeft Sint-Michiel voor jouw leven?

Tinke: De Sint-Michielsbeweging is een plek die er is! Ik weet waar ik moet zijn als ik vragen heb of verdieping wil. Ik kan er ook gewoon lekkere croques eten na de viering (glimlacht). **Zoë:** Een jonge gelovige zijn is niet altijd even gemakkelijk. In de Sint-Michielsbeweging heb ik echt wel vriendschappen gesloten die ervoor zorgen dat ik altijd ergens terecht kan met mijn geloof. **Jakob:** De onvoorwaardelijke liefde die de beweging uitstraalt naar jongeren en mensen in nood, dat is heel mooi. **Nele:** Het is thuiskomen in een familie die steeds groeit! Samen op weg in Gods liefde, je gedragen voelen doorheen het leven in vreugdevolle maar ook in moeilijke momenten. **Georges:** Sint-Michiel geeft mijn leven kracht doordat ik er gelijkgezinde mensen ontmoet en ik er kansen krijg om te groeien in mijn geloof.

Welk moment in Sint-Michiel is voor jou onvergetelijk of was heel belangrijk?

Tinke: Een onvergetelijk moment was voor mij de eerste keer toen ik het Onze Vader zong. Het onze Vader is een gebed dat zo vaak wordt gezegd, maar soms heb ik het gevoel dat mensen het als gewoonte zeggen zonder er veel waarde aan te geven. Door het te zingen en de woorden zorgvuldig uit te spreken komt dit gebed meer tot zijn waarde. Toen iedereen hand in hand stond, voelde ik de verbondenheid met elkaar. Ik heb het gevoel dat ieder van ons een stukje God heeft, een gouden stukje. Als we het Onze Vader samen zongen en verbonden waren door onze handen had ik het gevoel dat de gouden stukjes van de mensen één kracht vormen die wordt doorgegeven naar al deze mensen.

Zoë: Voor mij zijn de belangrijkste momenten doorheen het jaar zeker de Paaswake en de Pinksterviering omdat die in het teken staan van hoop en liefde!

Jakob: Zeker de jongerenweekends! Altijd mooi in elkaar gestoken, vorming, bezinning maar zeker ook vriendschap, sport en spel. Jongerenweekends in de gemeenschap van Tiberiade zijn mijn favorieten geweest!

Nele: Ik sluit aan bij Jakob! Voor mij zijn het ook de jongerenweekends in Tiberiade maar ook de ontmoetingen over de verschillende gemeenschappen heen.

Georges: Ik hielp dit jaar bij de Paaswake om alles in goede banen te leiden en vond het een intense viering met een diepe betekenis.

Hou je Sint-Michiel voor jezelf of draag je dat uit in je leefwereld?

Tinke: In mijn eindwerk voor school heb ik ook over de Sint-Michielsbeweging gesproken. Als er een geschikt moment is, dan spreek ik erover.

Zoë: Ik ben heel fier om deel uit te maken van zo'n mooie en krachtige beweging en probeer dit ook uit te dragen in mijn leefwereld. Zo steek ik nooit bewust mijn geloof weg voor anderen. De laatste twee jaar hebben we dan ook de mogelijkheid gehad om met de Sint-Michielsbeweging op te treden voor Let it Shine (vormselcatechese van IJD). Daar voelden we echt verbondenheid en konden we ons geloof uitdragen naar andere jongeren.

Jakob: Ik spreek er regelmatig over. Zulke mooie ervaringen wil je gewoon delen.

Nele: Het is een deel van mijn leven en ik hou dit niet voor mezelf! Hier en daar een getuigenis als dit nodig is kan zeker. De balpenen van de Sint-Michielsbeweging kan je in elke klas bij mij op school terugvinden! **Georges:** Ik draag dit uit door anderen te inspireren met onze waarden, geloof en activiteiten.

Welke dromen heb je voor Sint-Michiel?

Tinke: Ik wens dat meer jongeren de Sint-Michielsbeweging ontdekken en regelmatig van deze (geloofs)bron kunnen drinken.

Zoë: Dat jongeren en mensen in nood ons mogen blijven inspireren en dat we met een open geest steeds nieuwe mensen mogen blijven verwelkomen!

Jakob: Dat StM jongeren blijft aanspreken. Dat ze zeker een plaats krijgt in de toekomst van de kerk. Er zullen altijd mensen zijn die zich willen inzetten voor de Sint-Michielsbeweging.

Nele: Blijven groeien en bloeien in alle projecten! Een bloeiend hart en sterke longen!

Georges: Meer mensen bereiken en samen een grotere positieve impact hebben op onze omgeving.

Annelore en Wouter: We wensen aan de beweging toe dat ze mag blijven groeien en dat jonge en minder jonge mensen zich engageren om de beweging mee te blijven dragen. We wensen dat de beweging ook mensen die verder van de kerk staan mag inspireren en tot ontmoeting met Jezus mag brengen.

Hoe belangrijk is Sint-Michiel in jouw leven?

Tinke: De Sint-Michielsbeweging is een plek voor mij waar ik met mijn vragen over geloof terecht kan en dat is wel heel belangrijk voor mij.

Zoë: Sint-Michiel inspireert mij al heel mijn leven en is echt een rots in de branding voor mijn geloof.

Jakob: Ik kan er nu veel moeilijker naartoe door de afstand maar mijn broers gaan en zo blijven we verbonden en zo blijft StM ook heel belangrijk voor mij.

Nele: Mijn 2de familie!

Georges: Sint-Michiel betekent veel voor mij omdat de beweging mij spirituele groei, vriendschap en betekenis in het leven geeft.



TIJD VOOR EEN BOEK IN DE VAKANTIE?

Voorwoord uit het boek

Sinds een aantal jaren is de ignatiaanse manier van bidden met de Bijbel bijzonder in trek. In de Lage Landen heeft de reality-serie *Op zoek naar God* van de Evangelische Omroep voor een doorbraak gezorgd. In 2013 en 2014 gingen bekende Nederlanders gedurende acht dagen de stilte in van een abdij. Die mannen en vrouwen leerden er bidden met de Bijbel. Bijzonder hierbij was dat overal in de abdij camera's stonden opgesteld.

Het resultaat was verbluffend. De deelnemers ontdekten een diepgang en een intensiteit waarvan ze het bestaan niet hadden vermoed. Velen van de honderdduizenden mensen die op de televisie hun innerlijke avontuur volgden, werden diep geraakt. Elke aflevering was mooi en spannend. Bovendien mocht de kijker meerdere malen getuige zijn van iets wat enkel maar kan worden omschreven als een rechtstreekse ontmoeting tussen God en mens door het bidden met de Bijbel.

Ik nam ook zelf deel aan deze reality-televisie. De voorbije twintig jaar heb ik veel ervaring opgedaan met ignatiaans bidden met de Bijbel. Daarom werd mij gevraagd de deelnemers in te wijden in deze gebedsvorm en hun persoonlijke gids te zijn in hun zoektocht naar God in de stilte.

In de jaren daarna hebben we digitale initiatieven gelanceerd als gewijderuimte.org, biddenonderweg.org en ignatiaansbidden.org.

Die websites maken deze wijze van bidden toegankelijk voor het grote publiek.

Dit boek is een volgende stap in het ontsluiten van deze eeuwenoude schat voor mensen van de eenentwintigste eeuw.

Nikolaas Sintobin
Jezuiet en Internetpastor



Wil je wat meer uitleg? Scan de QR-code!



“Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats, om er wat uit te rusten.” (Mc 6, 31)

Goede vrienden,

De zomer neemt zijn intrede en de vakantie ligt voor ons. Meer tijd voor wat rust, ontspanning, genieten van Gods schepping,...

Vanuit de Sint-Michielsbeweging willen we de oproep van Jezus ook ter harte nemen waarin Hij de leerlingen oproept om tijd te nemen voor rust. Ze kwamen terug van de eerste zending en hadden veel mooie ervaringen meegemaakt. Ze hadden zieken genezen, lammen doen opstaan, kwade geesten tot zwijgen gebracht en vooral veel verteld over de vreugde van hun geloof.

De vakantie mag een tijd zijn om te ontspannen. Een mooie reis met heel het gezin, een daguitstapje naar zee, genieten van wat cultuur tijdens een citytrip, op kamp met de jeugdbeweging of kamperen op een festivalweide,...

Jezus nodigt ons ook uit naar de eenzaamheid en de stilte. Even alle scherpjes, speakers en oortjes uitschakelen, om in de diepte van je hart de Vader zelf te ontmoeten.

Een bezoekje aan een abdij of een bedevaartsoord kan een geschenk zijn, dat je jezelf mag geven.

Met onze tieners mogen we eind juli te gast zijn bij de zusters Benedictinessen van de priorij van Bethanië te Loppem.

En met de jongvolwassenen gaan we in augustus voor een week naar de Taizé-gemeenschap in Frankrijk.

We willen er voluit tijd nemen om elkaar te ontmoeten en ook thuiskomen in de stilte, die beide gemeenschappen ons aanbieden.

Vakantie is een periode om bij te tanken. Nieuwe zuurstof voor lichaam en ziel.

Mag dit krantje je al volop in de vakantiesfeer brengen...

Kris Vermael en Lode Vandeputte

Jongerenpastoraal zweeft niet in de lucht

De kosten voor eenvoudige zaken die je standaard nodig hebt, lopen voor iedereen op. Dat is ook zo in onze werking. Daarom vragen we aan wie het mogelijk is om ons **financieel te steunen** voor het **onderhoud van onze huizen**, concreet met energiekosten, aankoop van toiletpapier en onderhoudsproducten, herstellingswerken e.a.

We blijven ook inzetten op **communicatie** met het onderhoud van een website, drukwerk, hoodies en ander **promomateriaal**. Alleen zo kunnen we jongerenpastoraal heel concreet handen en voeten blijven geven! Hartelijk dank.

Scan de QR-code of schrijf over:

vzw Sint-Michiel - BE21 0018 1692 6703
Vermelding "Ik steun de jongerenwerking"

Praktische info

De Sint-Michielsbeweging is actief in Kortrijk, Waregem, Izegem, Brugge, Oosterzele, Gent en Leuven.

Heilige Geeststraat 2, 8500 Kortrijk

tel. 056 24 56 30

sintmichielsbeweging@telenet.be

www.sint-michielsbeweging.be

vzw Sint-Michiel (voor jongerenpastoraal)
rekeningnummer **BE21 0018 1692 6703** (of via de **QR code hiernaast**)

vzw Sint-Michiel Agape (voor mensen in nood)
rekeningnummer **BE96 0018 1702 3905**

Contact:

Algemene coördinator: Kris Vermael, Kris.sintmichiel@gmail.com

Begeleidende priester: Lode Vandeputte, Lode.vandeputte@gmail.com

